

## Νύχτα τρόμου

Ήρθαν μεσάνυχτα κι ο τρόμος έχει απλωθεί στην πόλη  
με μάτια ορθάνοιχτα διασχίζουνε τους δρόμους τώρα όλοι  
τέρατα και ζόμπυ βγαίνουν από τη γη  
και θέλεις να φωνάξεις μα σου παίρνουν την ψυχή  
την ψυχή

Αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
κανείς δε θα σε νιώσει σαν κι εμένα μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
τα μάτια κλείσε κι άστα όλα σε μένα  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
δε θα σε συναρπάσει όπως εγώ κανείς μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
σ'αγκαλιάζω τρυφερά μην τρομάζεις άλλο πια  
αυτή τη νύχτα τρόμου σ'αγαπώ όσο καμιά

Την πόρτα κλείδωσε, φως μην ανάψεις ούτε ένα  
κι όλο λες κρυφά ποτέ δεν ξημερώνει πια για μένα  
είναι ήδη απ' έξω, θέλουν να σε βρουν  
φτάνει μια λάθος κίνηση για να σε μυριστούν  
και να μπουν

Αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
κανείς δε θα σε νιώσει σαν κι εμένα μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
τα μάτια κλείσε κι άστα όλα σε μένα  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
δε θα σε συναρπάσει όπως εγώ κανείς μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
σ'αγκαλιάζω τρυφερά μην τρομάζεις άλλο πια  
αυτή τη νύχτα τρόμου σ'αγαπώ όσο καμιά

Βγαίνουν από παντού κι αλίμονο σ'όποιο βρεθεί μπροστά τους  
δε θα μπορέσει να ξεφύγει απ'τα αιώνια δεσμά τους  
όσο πλησιάζουν τρέχεις να κρυπτείς(όμως μάταια)  
μια τέτοια νύχτα τρόμου δεν υπάρχει διαφυγή  
ούτε στιγμή

Αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
κανείς δε θα σε νιώσει σαν κι εμένα μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
τα μάτια κλείσε κι άστα όλα σε μένα  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
δε θα σε συναρπάσει όπως εγώ κανείς μωρό μου  
αυτή τη νύχτα τρόμου(τη νύχτα τρόμου)  
σ'αγκαλιάζω τρυφερά μην τρομάζεις άλλο πια  
αυτή τη νύχτα τρόμου σ'αγαπώ όσο καμιά  
αυτή τη νύχτα τρόμου τη νύχτα τρόμου